

Arbeidsmarkt



Anneke Westerlaken
voorzitter Actiz
Bram Bosveld oprichter
Young Capital



Zie voor meer opinieartikelen
trouw.nl/opinie

Scholier aan het werk als
automonteur tijdens het
NK vakwedstrijden 2023
in de Amsterdamse Rai
FOTO ANP

De Nederlandse arbeidsmarkt kampt met een ongekende krapte. Tekorten zijn er in vrijwel alle beroepsgroepen en regio's, maar vooral in de zorg, de bouw, het onderwijs, ICT en techniek. Als gevolg staat de toegankelijkheid van zorg onder druk, stagneert de bouw en worden nieuwe orders niet aangenomen of lopen vertragingen op.

Geen recht op onderwijs

Het is in dat licht bizar dat we *dreamers*, ongedocumenteerde jongeren die in Nederland opgeleid en/of geworteld zijn, niet gewoon laten werken. Onder hen zijn er die aan de slag willen in de krapsectoren. Sommigen zijn er zelfs al voor opgeleid. Ze hebben bijvoorbeeld een Amsterdamse of Brabantse tongval, of wonen in een regio als Brainport Twente, maar lopen vast omdat ze niet mogen werken en omdat normaal studeren geen optie voor hen is. Ze hebben vaak geen verblijfsvergunning aangevraagd of zijn uitgeprocedeerd. En volgens de Koppelingwet uit 1998 hebben mensen zonder verblijfsvergunning na hun achttiende geen recht op

Laat ongedocumenteerde jongeren toch werken

Waarom verpleegkundigen werven in de Filipijnen, terwijl we al aanwezig talent niet benutten? De arbeidsmarkt schreeuwt om inzet van jongeren zonder papieren, stellen **Anneke Westerlaken** en **Bram Bosveld**.

voorzieningen zoals onderwijs.

Deze *dreamers* worden afgerekend op een 'verkeerde' beslissing van hun ouders, waardoor ze dus niet kunnen werken en hun studie niet altijd kunnen afmaken. Ze voeren nog steeds de juridische en kafkaëske strijd van hun ouders die hier ooit naartoe zijn gekomen. Met een beetje pech treft ook hun kinderen straks dit lot. Als je op Nederlandse grond geboren bent, ben je immers niet automatisch Nederlander.

Daarmee verworden *dreamers* tot een kostenpost op onze begroting. Terwijl we ook zouden kunnen kijken wat jongeren op basis van hun talent Nederlandse bedrijven kun-

nen bieden. Helaas kunnen we hen als gevolg van politieke patstellingen nu niet inzetten, terwijl de krapte almaar voortduurt.

Een sterk gepolariseerde en vastgelopen discussie over asiel en integratie zorgt ervoor dat we mensen aanduiden als kansrijk als ze uit een

Een Amsterdamse of Brabantse tongval, maar je mag niet werken

onveilig land komen, in plaats van veel pragmatischer te oordelen op basis van wat ze onze economie en maatschappij te bieden hebben. In Australië en Canada doen ze dat beter, wat je ook van hun strikte stelsel mag denken. Ook Duitsland en Frankrijk denken veel pragmatischer over het benutten van de talenten van (jongere) ongedocumenteerden voor de krappe arbeidsmarkt.

Onbegrensd zoekjaar

Als grote werkgevers met vele openstaande vacatures pleiten we ervoor dat alle *dreamers* een wo, hbo, maar vooral ook een mbo-diploma kunnen behalen, liefst binnen een krap-

teberoep. Daarnaast zouden ze een onbegrensd zoekjaar moeten krijgen, waarmee ze een jaar de tijd krijgen om een reële baan te vinden op de krappe arbeidsmarkt. Bestaand onderscheid op basis van hoog- en laagopgeleid is daarbij niet meer van deze tijd. Of deze pragmatische oplossing wel of niet gepaard gaat met strengere regels met betrekking tot asiel/migratie en mensensmokkel/mensenhandel, is niet aan ons. Dat moeten de politici maar uitmaken.

We staan niet alleen met deze oproep. Bestuurders en werkgevers uit verschillende sectoren steunen dit pleidooi al: van het samenwerkingsverband Twente Board tot grote (familie)bedrijven als VB Groep, ADG Dienstengroep, Cas de Haan, Bouwgroep Moonen en cateraar Hutten. En omdat de arbeidsmarktkrapte voorlopig niet is opgelost, zal deze roep niet minder gaan worden.

Op 12 april vond in Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over ongedocumenteerde jongeren. Alle juridische argumenten en tegenstellingen gingen weer over tafel. Daar hebben deze gemotiveerde jonge mensen en werkgevers niks aan. Daarom deze oproep: #laatzetochwerken.

Rijken kunnen best 200 euro weggeven



Joke Wilking
lezer in De Glind

De gevolgen van armoede zijn bekend: stress, een hogere kans op een ongezonde levensstijl en daarmee een slechtere gezondheid, met minder levensjaren voor de boeg. Leerachterstanden zijn groter bij armere kinderen; leuke uitjes en wekelijkse clubjes zijn voor hen een zeldzaamheid.

Er zijn talloze redenen waarom iemand arm is. Waar staat je wieg, hoe slim ben je? Misschien heb je een chronische ziekte. Misschien kun je, door je opvoeding of je persoonlijkheid, minder goed omgaan met tegenslag, waardoor je niet makkelijk een baan vasthoudt of handige financiële keuzes maakt.

Toch is er een manier om de armoede te kloof tenminste ietsje te dichtten: de (extreem) rijken in Nederland doneren maandelijks onvoorwaardelijk en levenslang een

bedrag aan de (extreem) armen in ons land.

Wat de oorzaak van armoede ook is, voor de schenking is dat niet van belang. Ook niet wat de ontvanger met het geld doet. Als donateur geef

Doneer elke maand geld aan een arme Nederlander

je gewoon maandelijks een deel van je inkomen weg, mét het risico dat een verslaafde extra drugs koopt van jouw geld, of een te dure jas koopt, om maar wat te noemen. Maar de kans dat je met het bedrag iemand net wat meer financiële slagkracht geeft om iets positiefs mee te doen, is hoogstwaarschijnlijk groter.

In Nederland mag je van de overheid in 2023 aan een willekeurig persoon 2418 euro belastingvrij schenken. Dat is iets meer dan 200

euro per maand. De ontvanger hoeft over dat bedrag geen belasting te betalen. Voor een gedeeld huishouden gelden andere regels en ook binnen een familie valt er meer te schenken dan bovenstaand bedrag. Als de overheid het jaarlijkse belastingvrije schenkingsbedrag verhoogt, kan arm nog meer van rijk ontvangen zonder financiële represailles.

Goed gevoel

De donatie van rijk aan arm is winst voor beide partijen. Mensen met weinig geld kunnen die paar honderd euro extra per maand goed gebruiken. Diegenen met meer dan voldoende liquiditeit missen de schenking toch niet. Bovendien geeft geven een goed gevoel.

Natuurlijk helpen de rijken met een paar honderd euro per maand iemand in Nederland de armoede niet uit. Financiën zijn maar één methode om armoede te verlichten. De praktische uitvoerbaarheid van dit plan is ook een uitdaging, waar ik geen antwoord op heb. Daar moeten anderen zich dan maar over buigen.

Voor al uw vragen www.trouw.nl/service

Trouw
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam
020 - 5629444
redactie@trouw.nl
Uitgever Philippe Remarque
Hoofdredacteur Cees van der Laan

Klantenservice

Wilt u een abonnement afsluiten, een verhuizing doorgeven, digitaal lezen of heeft u een andere vraag? Geef uw wijzigingen online door via trouw.nl/service of neem contact op met onze Klantenservice via 088 - 0561 588, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30-21.00 uur, op zaterdag van 9.00-13.00 uur.



Bezorgservice
Door een landelijk tekort aan bezorgers is het mogelijk dat uw krant later komt. Komt uw krant niet? Ga naar trouw.nl/bezorging of bel 088-0561599. U kunt uw krant altijd digitaal lezen. Meer informatie hierover vindt u op trouw.nl/digitaal. Bezorger worden? Ga naar krantenbezorgen.nl

Abonnementsvoorwaarden
Op alle abonnementen zijn de abonnementsvoorwaarden van

toepassing. Deze kunt u nalezen via trouw.nl/abonnementsvoorwaarden.

Advertenties

Wilt u in Trouw adverteren, neem dan contact op via 088 - 5722 888 of ga naar dpgmedia.nl. DPG Media, uitgeverij van Trouw, heeft het privacystatement gewijzigd in verband met de overname van DPG Media Magazines, dpgmedia.nl/privacy. Vragen kunt u mailen naar privacy@dpgmedia.nl

Familieberichten

familieberichten@trouw.nl
trouw.nl/familieberichten of via 088 - 013 99 99 (op werkdagen 9.00-17.00 uur en zondag 13.00-17.00 uur). Advertenties aanleveren voor 14.00 uur op de dag voor plaatsing.

Auteursrechten

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van de inhoud van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Trouw. Meer informatie via copyright@trouw.nl

Lezersbrieven graag mailen naar lezers@trouw.nl en opiniestukken naar opinie@trouw.nl. Journalistieke kwesties kunt u mailen naar ombudsman@trouw.nl